

## EVEN VOORAF

*Lang verhaal kort* is een ongeautoriseerde samenvatting van de Bijbel, in 120 pagina's. Nu zijn er mensen die bij 120 pagina's al denken: man, dat haal ik niet. Maar geloof me, je bent er zo doorheen. Even volhouden. En je moet maar zo denken, wat is nou 120 pagina's op de eeuwigheid!?

Daar gaan we!

*'Ik verniel de toppen van de pilaren en schud de tempel tot de pilaren in stukken vallen en het dak neerstort op de mensen beneden. Ook al vluchten ze, ze zullen niet ontsnappen, iedereen zal worden gedood. Als zij zich voor Mij verbergen op de zeebodem, zal ik de zeeslang op hen afsturen om hen te bijten en te vernietigen. Ik zal ervoor zorgen dat ze alleen te maken krijgen met alleen maar onheil.'*

Nou, en dit dan 1189 hoofdstukken, 31.000 verzen en 3 miljoen letters lang op een kleine 2000 pagina's die allemaal zo dun zijn als Rizla reuzevloeipapier!

Nou, kijk eens aan, ruimschoots binnen de 120 pagina's gebleven.

Dank je wel, tot ziens!  
Veel plezier met Netflix!



Je bent er nog? Mooi.

*Lang verhaal kort* is voor iedereen die de Bijbel ooit een keer-  
tje wilde lezen maar geen zin of tijd had. En voor iedereen  
die hem wél gelezen heeft en die gewoon wil kijken of ik het  
allemaal een beetje begrepen heb...

Even voor de duidelijkheid: ik ben geen expert hè? Zie mij  
maar een beetje als die sukkel uit havo 3 die *Kruistocht in  
spijkerbroek* wél gelezen heeft voor z'n boekenlijst en ieder-  
een mag m'n verslag overschrijven.

Ik heb mezelf opgeofferd! Voor mijn generatie! Ik behoor  
namelijk tot de eerste religieuze generatie van Nederland.  
Grofweg geboren tussen 1970 en 1980. De spirituele patat-  
generatie. Religieus. En dat is in één generatie gebeurd.  
Onze ouders moesten nog per se in de kerk trouwen met ie-  
mand van hetzelfde geloof, maar die hebben zich in de jaren  
70 al neukend in de zitkuil vrijgevochten en hun kinderen  
hoefden helemaal niets meer! Top!

Maar net zoals met de afschaffing van de dienstplicht: door-  
dat ik niet meer hoefde, werd ik juist nieuwsgierig. Zou ik  
nou soldaat of officier zijn geworden. Of net als m'n broer, af-  
gekeurd. Je weet het niet. Hetzelfde hiermee! Maar ja, te druk  
om dat hele boek door te ploegen...

En na de kinderen had ik al helemaal nergens meer tijd voor. Bovendien, ik had *The Passion* al op televisie gezien, dus ik weet eigenlijk al heel veel...

Not.

Maar ik bleef het gevoel houden dat ik eindelijk eens echt wou weten wat er in staat. Er eindelijk eens iets van kunnen vinden zonder gewoon maar wat te roepen. Een échte mening. En dat werd versterkt door een soort midlife- ding denk ik.

Je kent 't wel: 43 jaar, lieve vrouw, vermoeiende kinderen, voorspelbaar werk... (Eigenlijk was het meer: lieve kinderen, vermoeiend werk en een voorspelbare vrouw, maar wat maakt het uit.) En dan ga je toch een beetje nadenken... Wat straks? Is er nog iets hierna? Op een goed moment zijn je ouders er niet meer is dan is er ineens niet meer 'één wachtende voor je'. Nee, dan ben je 'de eerst wachtende'. En ik heb de volgende generatie ook alweer opgelijnd. M'n dochters.

Ik wil het gewoon weten. Is dit hier allemaal een generale repetitie voor je hemelse première, of is het straks gewoon: Poef. Weg. Klaar. Op. Foetsie? En dat de wereld alleen nog maar af en toe aan je denkt als Henk Krol je op Facebook feliciteert met je verjaardag!?

Met dat in m'n achterhoofd ben ik gaan lezen.

Op zoek naar antwoorden.

Ik heb de hele Bijbel gelezen.

Best ingewikkeld kan ik je zeggen! Neem alleen de eerste zin

al: 'In den beginne schiep God de hemel en de aarde.' Je moet even weten dat de brontekst van het Oude Testament (zeg maar: deel I van de Bijbel) grotendeels in het Hebreeuws is geschreven. En er zijn theologen die zeggen dat het Hebreeuwse woord 'bara' ten onrechte is vertaald met 'schep-pen'. 'Scheiden' was misschien veel meer op z'n plaats geweest. Subtiel verschil. Dat je op het strand bent, je kijkt naar je vrouw in bikini en zegt: 'Schat, zullen we gaan schep-pen?' Of: 'Schat zullen we gaan...' Juist. En nogal relevant, want het ene gaat ervan uit dat er nog niks was en alles werd geschapen, en het andere zegt dat alles er al was, maar dat er alleen orde in de chaos moet komen.

Desalniettemin is het een waanzinnig populair boekje, die Bijbel. Weet je hoeveel er elke dag wereldwijd over de toon-bank gaan? Nou?

150.000 per dag! 150.000 exemplaren per dag worden er ver-kocht van deze zelfverklaarde Lonely Planet van het leven. Dat zijn verkoopaantallen waar Adèle een puntje aan kan zuigen. Dat is pas 'Hello from the other side'. Als alle versies hetzelfde ISBN-nummer zouden hebben, dan stond de Bij-bel al jaren op nummer 1 in alle bestsellerslijsten! Het is het best verkochte boek ter wereld. Maar misschien wel het slechtst gelezen. Ik weet niet hoe het met jullie is, maar ik gebruik die hotelbijbels toch vooral om muggen mee dood te slaan.

Je hebt nu de research in handen van 2000 bladzijdes van 66 boeken. Je vraagt je misschien af: '66 boeken? 1 toch maar?' Goeie! Kijk, de Bijbel is zo'n 1600 jaar geleden samengesteld uit allerlei religieuze boeken en boekrollen en 66 van die boe-ken hebben het geschopt tot de selectie van de bibliotheek, de

biblios, de Bijbel. En dat is nog exclusief de deuterocanonieke of apocriefe boeken. Dat zijn de boeken die de selectie niet hebben gehaald, of de selectie wel hebben gehaald, maar er later weer uitgegooid zijn. Zeg maar, de Yuri van Gelders van de Bijbel! Maar goed. 66 boeken dus.

En voordat we echt aftrappen met het eerste boek, eerst nog wat spelregels:

**Regel 1: alles is waar!** Ik bedoel... je loopt ook niet door het Van Gogh Museum en dat je dan voor zo'n schilderij staat en je jezelf hoort zeggen: 'Jaaaa, dan kan je nou wel zeggen, maar zijn dat wel zonnebloemen!?' Dus, alles is waar.

**Regel 2: God bestaat!** Je kunt je ook niet bij elk schilderij gaan afvragen: is het wel van Van Gogh? Nee, we gaan er nu even vanuit: de Grote Luchtverkeersleider bestáát, en bovendien heeft hij besloten dat dít de basale dingetjes zijn die hij zijn grondpersoneel wil meegeven. Of zoals de Engelsen zeggen: BIBLE = *Basic Instructions Before Leaving Earth!*

Helder?

Mooi, daar gaan we. 66 boeken in, nu nog maar 100 pagina's.

Ik moet opschieten.

Het eerste boek: Geenisis... Huh? Oh, Genesis. Neem me niet kwalijk...